



De Digitale Spaarnepost

MAART 2023, NR 558

INLEIDING BIJ DE SPAARNEPOST VAN MAART 2023

We hopen als bestuur dat onze leden de digitale Spaarnepost steeds lezen en dat de informatie die we delen ook op prijs gesteld wordt. We hebben de 21 leden zonder een bij de vereniging bekend email-adres een brief gestuurd met uitleg over de nieuwe gang van zaken en kregen al acht reacties terug van leden die wel degelijk een eigen e-mail adres hadden. En in één geval kwam het verzoek om de kavellijst per post op te sturen (wat we hebben toegezegd). Met meer dan 150 online lezers vanuit onze vereniging zelf blijft het de moeite waard om Spaarneposten te maken. Daarnaast staan ze nu elke maand ook op onze website, zodat buiten onze eigen leden ook andere geïnteresseerden kennis kunnen nemen van de inhoud van onze Spaarnepost. Veel postzegelverenigingen doen dat inmiddels ook (maar een heleboel ook nog niet; en een flink aantal heeft ook nog geen eigen website).

We hadden wederom een heel levendige en gezellige bijeenkomst in De Schakel. De veiling van februari was opnieuw een groot succes, al was het duidelijk dat er deze keer weinig belangstelling was voor Frankrijk en voor België, want die gingen grotendeels retour. Maar liefst acht kavels wisselden voor meer dan het dubbele van de inzetwaarde van eigenaar. Dat betrof o.a. een bundel recente FDCs van Nederland, een curiositeit uit Noorwegen, een mooie collectie USA en een grote collectie Groot Brittannië. Maar het snoepje van de maand was toch een grote doos poststukken uit de hele wereld, vol met verrassingen. Met een veilingprijs van 70 euro werd de inzetprijs bijna vervijfvoudigd. Dit laatste veilingkavel was ook goed voor geanimeerde gesprekken tussen de verschillende bidders na afloop (en ook al vooraf...). Er zal vast wel verder mee worden gehandeld binnen de vereniging! Er was trouwens nog een kavel waar iets bijzonders mee aan de hand was. Zo vaak komen er geen fiscale

droogstempels van de VOC langs uit de periode tussen 1714 en 1819! De veiling betekende deze keer dat 24 leden hun verzamelingen konden aanvullen, en soms met materiaal waar ze al lang op zaten te hopen.

Waar de avonden ook steeds meer voor gebruikt worden is het 'vijf-cent boeken verhaal'. Vorig jaar zijn we begonnen en de eerste honderd stockboeken met vijf-cent zegels kwamen deels van de vereniging zelf en deels van een paar bestuursleden. Het was bedoeld om te kijken of het initiatief kans van slagen zou hebben. We kunnen nu constateren dat dat zeker het geval was: er zijn bijna 3000 postzegels uit die boeken gehaald en bijna 50 euro van de opbrengst was voor de vereniging zelf. Die eerste honderd boeken zijn nu uit de roulatie genomen (waarover straks meer) maar er zijn weer veel nieuwe uitzoekboeken ingeleverd, deze keer door meer dan tien leden (en we hopen dat er in de maartbijeenkomst nog meer bijkomen). Ook kregen we diverse verzamelingen cadeau, waarvan de aanbieders zeiden dat de opbrengsten voor de vereniging zijn. Een deel daarvan zal worden geveild, maar veel van dit materiaal leent zich heel goed voor het samenstellen van vijf-centboeken en vaak zit er wel wat bijzonders tussen. Het is wel wat werk voor bestuursleden die uit de ingeleverde dozen en zakjes stockboeken vullen, maar er zijn gelukkig bestuursleden die dat heerlijk werk vinden en die daar ook de tijd aan willen besteden.

Met de eerste honderd boeken van 2022 gaan we nu iets bijzonders doen: daarmee organiseren we een open middag op woensdag 5 april in De Schakel. We maakten daar een mooie flyer voor en op de verenigingsavond van februari (en opnieuw op die van maart) werden/worden die uitgedeeld aan leden die dit flyer materiaal verder willen verspreiden in hun buurt. Vanuit het bestuur wordt daar ook druk aan gewerkt. **IEDEREEN DIE FLYERS WIL VERSPREIDEN KAN EXEMPLAREN KRIJGEN DOOR DAT TE MELDEN AAN secretaris@ohvz.nl.**

We hopen dat er op die 5e april veel mensen komen die ofwel zelf verzamelaars zijn maar niet lid zijn van een club (of van een andere postzegelvereniging in de buurt), ofwel die postzegels 'op zolder' hebben liggen en niet goed weten wat ze daarmee aan moeten. We hopen en verwachten dat er op 5 april ook allerlei OHvZ leden komen, om aan die bezoekers goede raad te geven en/of zelf ook nog eens willen zoeken in die honderd boeken. Als jullie kennissen hebben die 'iets met postzegels hebben' (of hadden): maak ze enthousiast en/of neem ze mee!

Tenslotte: al onze leden krijgen automatisch ook het Maandblad Filatelie. Onder leiding van de nieuwe hoofdredacteur begint daar nu een nieuwe wind te waaien en wordt er meer aandacht gegeven aan de vele postzegelverenigingen in het land en aan 'online filatelie'. Iedereen heeft in het januarinumnummer in mijn nieuwe rubriek in het Maandblad kunnen lezen hoe belangrijk 'digitale filatelie' is geworden. En ik raadde de lezers aan om een kijkje te nemen op youtube (bijvoorbeeld de filavlog van Jeffrey en Jane Groeneveld: www.youtube.com/watch?v=6Dp8ui2FgVo ; kopieer deze URL op je computer en je kunt het meteen zien). Maar ook op instagram (www.instagram.com/explore/tags/stamps) en zelfs op tiktok (www.tiktok.com/@philatelythings). In de februari-aflevering van het Maandblad leg ik uit hoe ik zelf steeds meer belangstelling kreeg voor digitale filatelie en hoe ik de gelegenheid kreeg op het Afrika-Studiecentrum in Leiden, waar ik toen werkte, om een online serie te starten over 'African Postal Heritage' (in het Engels; zie www.ascleiden.nl , bij Publications). En ik vertel in die aflevering over de manier waarop we bij OHvZ van alles online hebben gezet over de postgeschiedenis van onze streek en over themaverzamelingen van onze leden: www.ohvz.nl. De maartafl levering van deze rubriek in het Maandblad zal

gaan over perfins: de postzegels met gaatjes....En zo is er nog veel meer in voorbereiding. Mooi om te doen en hopelijk maakt het onze hobby (nog) aantrekkelijker en levert het ook nieuwe aanwas op. Want die hebben we wel nodig als we over tien jaar nog georganiseerde filatelie willen hebben (en een mooi Maandblad).

POSTSTUK VAN DE MAAND

Onze vereniging heeft een speciale band met veilingbedrijf Corinphila in Amstelveen. We krijgen ook steeds hun veilingcatalogus en op 16-18 maart 2023 is de volgende veiling, nummer 256 al weer. De catalogi van Corinphila zijn, zoals van veel internationale veilingen, pareltjes, met prachtige illustraties en goede beschrijvingen. Zo staat er in deze maartcatalogus een illustratie die ik graag overneem. Het gaat om kavel 3551 met als beschrijving: "ongefrankeerde zelfgemaakte zwerf-envelop van geïnterneerde in Kamp 4, Tjimahi over o.a. Medan 5-8-1946, Palembang, Batavia en Den Haag naar Aerdenhout, pracht ex. Met vele postale stempels en aantekeningen" (p.205).



In het boek staan trouwens nog drie illustraties die gaan over de postgeschiedenis van onze streek: kavel 3166 is een puntstempel 46 van Haarlem op de 2e emissie 15 cent waarvan er volgens de catalogus maar drie bekend zijn. Kavel 3367 is een puntstempel 209 voor Zandvoort op port EEN gulden en kavel 3368 puntstempel 210 voor Overveen op een Willem III 22 1/2 cent. Ook die tonen we hier.



TD

OVER DE VIJF-CENT BOEKEN

Een jaar geleden startten we met de 'vijf-cent boeken'. Inmiddels zijn er bijna tweehonderd boeken ingebracht, met daarin honderdduizenden zegels vanuit de gehele wereld. Zo'n twintig leden leverden vijf-cent boeken in en vele leden vonden al snuffelend het een en ander van hun gading. Er is bij leden veel waardering voor de kwaliteit van het ingezonden materiaal en we gaan voorlopig verder met dit initiatief.

Inmiddels zijn de eerste honderd boeken verwerkt en afgerekend met de inbrengers. Ruim dertig leden vonden honderden zegels die nog ontbraken in hun collectie. De meeste gebruikers hebben inmiddels betaald, maar nog niet iedereen. Tijdens de open middag op vijf april aanstaande zijn de eerste honderd vijfcent boeken ook beschikbaar voor zusterverenigingen en voor andere liefhebbers. Aan het eind van de middag wordt een deel van deze boeken geveild. Ook niet-leden die advies willen over de waarde van hun eigen verzameling zijn natuurlijk welkom. Bovendien is er een korte lezing over het plezier van postzegels verzamelen.

Dankzij een nieuwe inbreng van boeken met vaak heel mooie inhoud hebben we weer honderd nieuwe boeken die door de leden op de verenigingsavonden kunnen worden bekeken. Er zit prachtmateriaal tussen van Nederland, Europa en onder meer het Midden Oosten. Meer boeken zijn nog altijd zeer welkom. U doet uw collega-leden een groot plezier en u helpt om de verenigingsavonden nog vruchtbaarder te maken!

Theo van Koolwijk